

# Studieresa till Israel med Studium Biblicum

## 12-19 mars 2022

**Lördag 12 mars** Avresa från Landvetter kl 07.05. Vi flyger med Lufthansa via Frankfurt och anländer Tel Aviv kl 15.15. På flygplatsen möter vi Anneli Heskeyahu som kommer att vara vår guide under resan. Första natten bor vi på Hotel Seanet i Tel Aviv <https://www.seanethotel.com/>

**Söndag 13 mars** Tidig start denna dag. Vi börjar i den mycket gamla stadsdelen Jaffa (det bibliska Joppe) där Petrus bodde då han fick en syn som ledde till att evangeliet började förkunnas för hedningar. Vi fortsätter sedan till Caesarea där de första hedningarna döptes och tog emot den helige Ande. Här bodde Pilatus, och här satt Paulus fångslad. Caesarea var senare hemstad för bl.a. Origenes och Eusebios. Bussen tar oss sedan till Kana i Galileen där Jesus gjorde sitt första under. Därefter upplever vi Jesu hemstad Nasaret. Där firas söndagens högmässa. Bussen tar oss sedan till kibbutz Ein Gev vid Gennesarets östra strand. Där bor vi två nätter. <https://www.eingev.com/>

**Måndag 14 mars** Heldag runt Gennesarets sjö. Vi börjar dagen på Saligprisningarnas berg, platsen för Bergspredikan. Vi vandrar sedan ner för sluttningen till Tabgha och Primatkapellet där Petrus fick upprättelse och blev kallad att vara Kyrkans herde. Därefter besöker vi Kapernaum, hemstad för flera apostlar och ser resterna av synagogan och Petrus hus. Färden går sedan till det nyligen utgrävda Magdala, Maria Magdalenas hemstad. Dagen avslutas i vid kyrkoruinen i Kursi, platsen där Jesus utförde en annorlunda exorcism som innebar att svinen dränkte sig i sjön. Övernattning på kibbutz Ein Gev.

**Tisdag 15 mars** Färden går nu söderut längs med Jordandalen. Vi stannar till vid Qasr al Yehud, platsen där Jesus döptes av Johannes. Därefter besöker vi Qumran, platsen där Dödahavsrullarna hittades. Efter bad i Döda havet går färden sedan upp till Jerusalem. På vägen stannar vi till vid S:t Georgsklostret. I Jerusalem bor vi på Casa Nova i Gamla stan, ett klassiskt katolskt pilgrimshärbärge. <https://casanovaj.custodia.org/>

**Onsdag 16 mars** Vi möter Jerusalem från Olivberget denna morgon, platsen för Kristi himmelfärd. Vi går sedan ner för sluttningen och stannar vid kapellet Dominus Flevit, där Herren grät under intåget till staden. Därefter besöker vi Getsemane och Marias grav. Vi vandrar sedan vidare utmed tempelmurens östra sida mot Sionsberget och S:t Petrus in Gallicantu, där Petrus förnekade Jesus. Därefter går vi vidare till Övre salen där Herren instiftade eukaristin. Vi går sedan ner till Västra muren, judarnas viktigaste böneplats, för att genom en tunnel uppleva en del av det underjordiska Jerusalem. Dagen avslutas med ett besök på Israel museum. Museet håller världsklass och innehåller flera av den bibliska arkeologins viktigaste fynd.

**Torsdag 17 mars** Vi inleder morgonen på tempelplatsen. Platsen för frambärandet av Isak, och där Salomos och Herodes tempel senare kom att byggas. Därefter besöker vi Betesdadammen och S:ta Annas kyrka, där Maria enligt traditionen växte upp. Vi besöker sedan franciskanernas Terra Sancta Museum vid deras lärosäte Studium Biblicum

Franciscanum. Denna plats fanns nog i åtanke då kardinal Anders Arborelius namngav vår bibelskola år 2018. Vi vandrar sedan till Gyllene porten på tempelväggens östsida. Där stannar vi en stund och begrundar platsens betydelse i bibeltexterna. Därefter går vi ner till Davids stad, den äldsta delen av Jerusalem. De som vågar går sedan genom Hiskias tunnel som mynnar ut i Siloamdammen. Vandringen går vidare till Jerusalem Archaeological Park strax intill tempelmuren. Här kan vi gå på stenar som Jesus har gått på. Dagen avslutas med ett besök i Gravkyrkan.

**Fredag 18 mars** Vår sista heldag börjar med en utflykt till Betlehem och Födelsekyrkan. Färden går sedan vidare till Ein Kerem, platsen där Johannes Döparen föddes och där Maria mötte sin släkting Elisabet. Bussen tar oss sedan till Abu Gosh, det bibliska Kirjat Jearim där Förbundsarken förvarades innan den fördes in till Jerusalem. Där besöker vi Vår fru av förbundsarkens kyrka. Kvällen avslutas vid Västra muren där vi möter sabbaten tillsammans med våra judiska bröder och systrar.

**Lördag 19 mars** Hemresa. Morgon och tidig förmiddag disponeras på egen hand. Bussen tar oss till flygplatsen där vi säger tack och hej till vår guide. Flyget lyfter kl 16.25 och mellanlandar i Frankfurt. Vi anländer Göteborg kl 23.20.